

Protestants Marken



Jaargang 20, nummer: 12

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 maart 2026

Kerkdienst voor : Zondag 22 maart 2026

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl, of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending
PATMOSKERK

10.00 uur:	Ds. A.C. Christ / Katwijk
Organist:	Dirk Kes
Kosters:	Piet Boes, Freek Visser
Kindernevendienst:	Op afroep telefoon 06-23424350 Nathanja
Eerste collecte:	Rode Kruid Israël Bankrekening NL 75 RBRB 0841 3778 47 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede collecte:	Kerk Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi:	Cees van Altena (telf. 06-12720448)

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	22 maart	1 Samuël 18:17-30
Maandag	23 maart	1 Samuël 19:1-17
Dinsdag	24 maart	1 Samuël 19:18-24
Woensdag	25 maart	Romeinen 8:1-11
Donderdag	26 maart	Romeinen 8:12-21
Vrijdag	27 maart	Romeinen 8:22-30
Zaterdag	28 maart	Romeinen 8:31-39

Voorbede

1. Dank U dat we de liefde van Jezus door mogen geven aan mensen dichtbij en ver weg.
2. Zegen allen die zich inzetten in de zorg en hulpverlening, dat zij anderen met aandacht en medeleven mogen helpen.
3. We bidden voor alle wereldleiders. Laat hun bruggen slaan in plaats van muren bouwen en hun daden hoop brengen in plaats van angst.
4. Geef ons het vertrouwen om te geloven dat we verschil kunnen maken in de wereld, zodat we kunnen doen wat mogelijk is door Uw Geest.
5. Troost allen in tijden van verdriet en gemis, wanneer het leven zwaar valt door rouw en verlies.
6. We bidden voor hen die lijden, zowel lichamelijk als geestelijk. Omring hen met Uw liefde en troost, wanneer pijn en verdriet overheersen.
7. Geef ons kracht om te blijven geloven in onze dromen, om telkens anders te kijken naar de mensen om ons heen.

Aagtje Commandeur-van Riel

“Uw Koning is in aantocht, rijdend op een ezel”

De auto waarin iemand rijdt, wordt vaak gezien als een verlengstuk van zijn persoonlijkheid en levensstijl. Het weerspiegelt wie iemand is. Maar voor velen is een auto slechts een vervoermiddel.

Stel dat iemand gekroond wordt als Koning, met wat voor vervoermiddel zou hij dan komen? Een dure limousine? De gouden koets? Of op een paard misschien? We lezen uit de Bijbel over iemand die zijn intocht doet als Koning. Jezus in Jeruzalem. Hij zit niet trots op een paard, of in een luxe draagstoel zoals ze die destijds hadden. Nee, Jezus komt aanrijden op een ezeltje. En dat vervoermiddel zegt iets over wie Hij is.

Een paard, dat is een trots rijdier! in Israël lag dat toch wat anders. Koningen van Israël reden op een ezel als ze gekroond werden, zo lezen we dat bijvoorbeeld van de grote Koning Salomo (1Kon.1 : 33). Dus op zich past het bij een koninklijke intocht van Jezus, dat Hij op een ezel aan komt rijden. Zo had de profeet Zacharia het ook al voorspeld: “uw koning is in aantocht, rijdend op een ezel, het jong van een ezelin”. De leerlingen van Jezus ze begrijpen ook best wat er gebeurt. **De Koning komt! Ze juichen: “gezegend Hij die komt als Koning, in de naam van de Heer!”**

Aan de ene kant zegt deze intocht van Jezus op een ezel dus dat Hij de Koning is. Maar tegelijkertijd zegt zijn rijdier meer. Een ezel is een vredig beest. Een ezel wordt wel eens eigenwijs genoemd, maar dat klopt niet. Ja, soms blijft hij staan en is met geen stok naar voren te krijgen. Maar dat is niet uit koppigheid. Een ezel is vreedzaam en vreesachtig, en als hij denkt dat er gevaar is bevriest hij. Heel anders dan een paard, dat wordt dan onrustig of wil rennen – maar je kunt het in toom houden.

Dat verschil in karakter heeft een gevolg: een paard is geschikt voor de strijd, een ezel niet. Paarden en wagens waren de tanks van toen. In de Thora staat dat de koningen van Israël niet veel paarden mochten hebben. **Ze moesten geen oorlogszuchtige vorsten zijn, maar vredig. Niet op paardenkracht vertrouwen, maar op de Heer.**

Dat Jezus komt aanrijden op een ezel, wil daarom zeggen dat Hij een koning van vrede is. Ook daar sprak de profeet Zacharia al over, bij die Koning die komt op een ezel: ‘de paarden worden uit Jeruzalem verjaagd, de oorlogsboog gebroken. **Hij zal vrede stichten tussen de volken. Jezus is Koning van de vrede**, en dat zie je al aan Zijn rijdier. Een vredige ezel.

Dit heeft meteen iets te zeggen voor iedereen die een volgeling wil zijn van deze Koning, en ik hoop dat dat voor ons allen geldt. Als volgelingen van Jezus kun je niet hoog te paard zitten. Arrogant zijn en op macht vertrouwen. **Nee, Jezus zegt “leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart”**. Ook wij moeten mensen van vrede zijn. Op je werk of op school, of waar dan ook: probeer de vrede te bevorderen, de onderlinge verhoudingen te verbeteren.

Niet ongezoeten de waarheid zeggen, al is wat je vindt nog zo waar, maar zorgvuldig je woorden kiezen. Als twee mensen een conflict hebben, misschien wel bemiddelen of kijken of je op een andere manier spanning uit de lucht kunt halen. Zalig zijn de vredestichters! Er is al zoveel opgefoktheid en strijd voor eigenbelang. Maar wie Jezus als koning erkent, moet daar niet aan mee doen. Die mag de minste zijn, in plaats van de strijd aan te gaan. Nee, niet om altijd over je heen te laten lopen, soms moet je je stem laten horen. Kijk naar Jezus: Hij, de Koning van de vrede, jaagt de handelaars uit de tempel. Maar dan gaat het hem niet om zijn eigen belang, en dáár zit het verschil. **Let er eens op hoe jij doet: zit je qua gedrag op een paard of op een ezel? Ben je vechter of vredestichter?**

Ingezonden door: Pieter de Jong.

Collecte zondag 22 maart

Komende zondag collecteren we voor het Rode Kruis Israël.

Het Rode Kruis Israel (= Magen David Adom (MDA)) is opgericht in 1930 en levert hulp en zorg via ambulances, zorgt voor ambulancestationen, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in de regio.

De vrijwillige en professionele hulpverleners van MDA in Israël staan dag en nacht klaar voor de slachtoffers van ongevallen, aanslagen en andere medische noodsituaties. Ze zijn multi-inzetbaar; ze werken meestal zowel op een reguliere ambulance als op een MICU (Mobiële Intensive Care Unit) en geven daarnaast scholing of werken op de alarmcentrale.

Het Rode Kruis Israël is ook verantwoordelijk voor de Nationale Bloedbank in Israël. Jaarlijks worden bijna 300.000 bloedeenheden opgehaald door vrijwilligers. Men maakt gebruik van zowel ambulances als scooters bij het verlenen van hulp. Ook de scooters zijn uitgerust met materialen voor allerlei acute hulpverlening. Het voordeel van de scooters is, dat ze in het drukke verkeer en in smalle straten snel ter plaatse kunnen zijn.

Namens de diaconie,
Eef Visser



Liturgie voor de dienst op: zondag 22 maart 2026

Voorganger: ds. A.C. Christ

e-mail: domineechrist@gmail.com

- Intochtslied Lied 118 vers 1 en 2
- Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)
- Stil gebed
- Votum en groet
- Wet des Heren
- Lied 1 geheel
- Gebed om de opening van het Woord
- Schriftlezing : Lucas 22 vers 31 tot en met 34 (door ouderling van dienst)
- Lied 119 vers 12 en 40
- Schriftlezing : Lucas 22 vers 54 tot en met 62 (door ouderling van dienst)
- Lied 314 geheel
- Verkondiging
- Lied 578 geheel
- Toelichting op de collecte (door de diaken van dienst)
- Collecte
- Dankgebed en voorbeden
- Slotlied 422 geheel
- Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Paasgroetenactie 2026 voor vervolgde christenen

Komende zondag 22 maart organiseert de diaconie de Paasgroetenactie voor vervolgde christenen. Wij staan in de hal van de Patmoskerk, waar u een kaart (of meerderen) kunt ophalen om als bemoedigende groet aan vervolgde christenen te sturen.

De kaarten worden verspreid in diverse landen over de wereld, zoals Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam en landen in West Afrika. Wij doen dat via Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) en de stichting "3xM" (More Message in the Media). Via persoonlijke kanalen van deze organisaties zullen de kaarten hun weg vinden over heel de wereld naar mensen die deze bemoediging hard nodig hebben vanwege de geloofsvervolgung in hun land! Die persoonlijke kanalen zijn de beste garantie en de veiligste weg om de kaarten bij vervolgde christenen te krijgen. U kunt de kaarten van een korte, bemoedigende tekst voorzien, ondertekenen met ALLEEN uw naam, van een postzegel voorzien en daarna opsturen. De adressen van de 2 organisaties staan al op de envelop. De bemoedigende tekst moet in het engels geschreven worden en we hebben voorbeeldteksten voor iedereen die deze graag mee wil nemen. Wie het schrijven van engels lastig vindt, kan wellicht een zoon/dochter of kleinkind inschakelen.

We hopen dat velen van u komende zondag aan de Paasgroetenactie mee zullen doen! Als u niet naar de kerk kunt komen, kunt u ook een kaart door kerkgangers mee laten nemen of even bellen (tel 601582). Dan bezorgen wij ze bij u.

Namens de diaconie,
Eef Visser

De stoelenruil.

Deze week hebben we van Dorpshuis Het Trefpunt in totaal 124 "nieuwe" stoelen gekregen voor de zaaltjes van de Patmoskerk en het gebouw Hoogh. Daarvoor onze hartelijke dank aan Het Trefpunt.

Nu hebben wij dus stoelen over. Variërend van "vintage jaren 60" tot bijna antiek uit de jaren 20 (waarschijnlijk nog "krijgertjes" uit het clubgebouw). Deze oude stoelen hebben wel een opknappbeurtje (schuren en schilderen) nodig, maar zijn inmiddels wel zeldzaam geworden.

Als je geïnteresseerd bent, kom dan zaterdagmorgen 21 maart naar de Grote Kerk. We zijn dan van 9.00 tot 11.00 uur aan het koperpoetsen en hebben dan ook tijd om de stoelen te laten zien. Ze kosten niks, maar giften zijn uiteraard altijd welkom.

De koster en kerkrentmeesters.

Omzien naar elkaar

Stuur eens een kaartje met de feestdagen. Kleine moeite, groot plezier.

Denk eraan dat een verhuizing betekent dat uw lidmaatschap van onze gemeente automatisch meeverhuist naar de kerkelijke gemeente in uw nieuwe woonplaats. Als u of uw familie lid van onze Protestantse gemeente op Marken wil blijven dan kunt u dat aangeven bij Jan Sijmen Roos via ledenadministratie@protestantsmarken.nl of 06-10908437

Adressen van gemeenteleden en/of Markers die buiten Marken verblijven .

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reigersdaal”, Boterbloem Erf 18 , 1706 CL Heerhugowaard: hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam
Kamer 101: mw. G.Schouten de Groot Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje
Kamer 325: mw. W.Reedijk-Moltini Kamer 325-1: mw. L.Oudhuis-Kes
Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam
Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorgcirkel De Seevanck, Burgemeester Jan Schoonstraat 2, 1474HS Oosthuizen
hr. J. Uithuisje en mw. M. Uithuisje de Waart

Zorgcirkel Westerhout, van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar
Afd. Forsythia-Platanhof Kamer 124 : hr. Kl.A. Uidam

Wooncirkel Leviaan, Piet Kistemakerstraat 2
1619 DX Andijk : hr. J.W.Visser

Zorgcirkel Molentocht, Gpersijnlaan 99, 1447 EG Purmerend
Afd. Eikenhorst Kamer 4.5 : hr. P. de Weijze

Verpleeghuis Oostergouw, koningin Julianaweg 10, 1502 DZ Zaandam
Afd. Rosario Kamer 104 : hr. J.Stoker

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Verpleeghuis De Die, Loendermark 900, 1025VR Amsterdam
Afd. Torenavalk : hr. A.Boneveld

Verpleeghuis Eduard Douwes Dekker huis, Schoenerstraat 11, 1034XZ Amsterdam
Afd. Hanna Kamer 216 : hr. J. Boes

AxionContinu-Woonzorgcentrum De Ingelanden, Louis Armstronglaan 800, 3543EB Urecht
Locatie 23 Kamer 2 : hr. C.Janssen

Pieter Boes
Voorzitter Diaconie Tel. 06-10862176

Geraniumverkoop 2026

voor Stichting Hoeboeh en Oekraïense vluchtelingen

Ook dit jaar verkoopt de Diaconie van de kerk op Marken weer diverse soorten geraniums voor de projecten in Roemenië en Moldavië (oa weeshuis, bejaardenhuis, opvang tienermoeders). Zoals u inmiddels weet, worden door de oorlog in Oekraïne in de projecten ook vluchtelingen opgevangen. Zij bieden oa. onderdak en gaarkeukens om de vluchtelingen van eten te voorzien. Vluchtelingen helpen nu mee in de projecten. De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt is grotendeels bestemd voor de projecten, maar voorziet de projecten nu dus ook van hulp aan de vluchtelingen.

Wilt u ook de projecten en hun hulp aan de Oekraïense vluchtelingen ondersteunen met een bestelling van deze mooie **1e klas kwaliteit buitengeraniums??** En zo een zomer lang omringd zijn door prachtige planten in diverse kleuren?

Dan kunt u onderstaande bestellijst invullen **met vermelding van naam, telnr. en adres en het totaalbedrag in contanten of gelijktijdig overmaken op bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken.**

De lijst inleveren kan op onderstaande adressen:

- | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------|
| ➤ | Neeltje Teerhuis-Zeeman | Kerkbuurt 120 | Marken |
| ➤ | Pieter de Groot | Mr. Visserstraat 14 | idem |
| ➤ | Trijn Boes | Noorderwerfstraat 12 | idem |
| ➤ | Eef Visser | Buurt 1 nr. 19 | idem |

Ook kunt u per email bestellen door onderstaande bestellijst geheel ingevuld als bestand te sturen naar: → aagtje.com@gmail.com

of naar: → eefvisser@hetnet.nl

In dit geval kunt u het geld overmaken op bovenstaande bankrekening.

Graag vòòr 12 april inleveren/bestellen. Op 6 mei komen de geraniums beschikbaar.

U kunt ze dan ophalen in de hal van de Patmoskerk. Wie slecht ter been is, kan ze laten bezorgen. Geeft u dat onderaan de bestellijst bij "Opmerking" dan even aan.

Bestellijst

NAAM:

TELEFOONNR:

ADRES:

DATUM:

Staande geraniums

Rood aantal:

Roze aantal:

Zalm aantal:

Wit aantal:

Hanggeraniums

Rood aantal:

Lila aantal:

Wit /rood aantal:

Totaal te betalen aantal geraniums _____ X € 1,70 =

Betaling: (Svp aankruisen wat van toepassing is)

O: **CONTANT:** Ik heb het totaalbedrag in gesloten envelop bij deze bestellijst gevoegd.

O: **BANKREKENING:** Ik heb het totale bedrag van deze bestelling al overgemaakt op bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken onder vermelding van "geraniums"

Route 66 en webinar laten het grote verhaal van de Bijbel zien

‘Heb je de Bijbel net ontdekt en wil je de rode draad leren kennen? Of wil je beter begrijpen hoe de verschillende Bijbelboeken met elkaar samenhangen? Dan is *Route 66* iets voor jou’, zegt Pieter de Boer, uitgever van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. ‘De Bijbel is een bibliotheek met heel verschillende boeken, maar vertelt toch één groot, doorlopend verhaal over Gods liefde voor de wereld. *Route 66* neemt je mee op een roadtrip door 66 Bijbelboeken. Handig voor beginners en voor wie overzicht wil.’ De auteurs geven een webinar op 8 april.

‘*Route 66* is een handzaam boekje bij de Bijbel. Het zoomt uit zodat je de hele Bijbel kunt overzien, maar zoomt ook in. Bijvoorbeeld op de gewone mensen achter de verhalen, zoals mensen die de val van Jeruzalem meemaakten of mensen die naar de Bergrede luisterden’, vervolgt De Boer. ‘Zo ontdek je hoe de verschillende Bijbelboeken passen in het grotere verhaal. En hoe bekende en minder bekende verhalen elkaar aanvullen. Je reist door landschappen van hoop, worsteling en geloof. En tegelijk krijg je een spiegel voor je eigen levensreis.’

8 april: webinar *Het grote verhaal van de Bijbel*

Route 66 is geschreven door Bijbelwetenschappers Anne-Mareike Schol-Wetter en Stefan van Dijk. In het webinar helpen zij je om de rode draad in de Bijbel te ontdekken. Het webinar is bedoeld voor ieder die die rode draad wil begrijpen of wil kunnen uitleggen aan anderen. Het webinar wordt gegeven op woensdagavond 8 april van 19.30-20.30 uur. Er is een interactieve chat voor vragen.

Aanmelding voor dit gratis webinar gaat via: <https://www.bijbelgenootschap.nl/ontdek-het-grote-verhaal-van-de-bijbel/>. Kun je niet, meld je dan toch aan, dan krijg je een terugkijklink.

Wil je meer weten van de rode draad in de Bijbel? In *Route 66* vind je extra uitleg.

Inhoud en verkrijgbaarheid

Route 66 geeft een beknopt, eigentijds overzicht van het grote verhaal van de Bijbel, met uitleg bij de sleutelverhalen en de belangrijkste thema’s. Geschreven in toegankelijke taal voor lezers vanaf 18 jaar en bedoeld voor beginners en voor wie overzicht zoekt. *Route 66* telt 88 pagina’s en ligt eind maart voor € 8,95 in de boekhandel en in de [NBG-webshop](#).

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap Haarlem

Contactpersoon: Anneke Commandeur

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

‘K vind zondags in Christus mijn vrede,
‘k ga maandags met Hem naar mijn werk
‘K zeg dinsdags, Ga, Gij Heer, maar mede!
Ben ‘k woensdags soms zwak, Hij is sterk
En komen er donderdags zorgen
Of vrijdags, Hij hoort naar mijn stem
Ook zaterdags weet ‘k mij geborgen,
’t Is daaglijks maar blijven in Hem!

(zomaar geplukt van Facebook...)

Kort verslag kerkenraadsvergadering van dinsdag 3 maart 2026

Aanwezig 14 leden en afwezig 8 leden

1. Opening

Waarnemend voorzitter Gerdien Teerhuis-Kaars opent de vergadering met het lezen van Johannes 6: De wonderbare spijziging en gaat voor in gebed.

2. Bezinning

Twee kernvragen worden in kleine groepjes besproken: hoe kunnen we ons meer welkom voelen en wat betekent een kerkdienst voor je, bijvoorbeeld voor verbondenheid/gemeenschap, blijdschap/bemoediging of richting/opdracht. Uit de terugkoppeling blijkt dat warme begroetingen en ruimte voor gesprek belangrijk zijn, zodat iedereen zich gezien voelt en mee kan doen in de kerk. Er worden ideeën gedeeld over seizoens-themadiensten op alternatieve tijdstippen (bijv. middag), met drinken en gesprek na afloop.

3. Mededelingen

Het Marker Mannenkoor heeft aangeboden te zingen in een kerkdienst. Zij doen een voorstel voor een geschikte datum. Vervolgens worden de gastpredikant en organist hierover geïnformeerd.

4. **Beleid Veilige Kerk, gedragscode en VOG**

De landelijke kerk (PKN) stelt verplicht dat er een 'beleid Veilige Kerk' is per gemeente, dat er vertrouwenspersonen zijn aangesteld en dat er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor specifieke vrijwilligers (ambtsdragers/kerkenraad, pastoraal medewerkers, jeugdleiding, vertrouwenspersoon, ledenadministratie/financiën buiten kerkenraad) wordt aangevraagd.

- De opgestelde gedragscode is gebaseerd op het landelijke voorbeeld; besloten wordt om deze te publiceren in het kerkblad en op de website; ook wordt deze verstuurd aan relevante vrijwilligers.
- De VOG-aanvraag is te organiseren via een gratis regeling; de kerkrentmeesters regelen de e-Herkenning en de aanvraagrechten; De komende periode worden deze acties uitgezet en VOG-aanvragen georganiseerd. Voor toekomstige vrijwilligers wordt deze VOG aangevraagd voordat men start.
- Vertrouwenspersonen: bij voorkeur twee (man/vrouw); De taken en rol van de vertrouwenspersoon wordt omschreven en uitgelegd via het kerkblad en de website. Er is een mogelijke samenwerking met de naburige gemeenten te organiseren.

5. Evaluatie kerkdiensten

Bij de bevestigings-/aftreding dienst van de ouderlingen en de wijkbezoeker werden de namen van de aftredende ambtsdragers niet genoemd in de dienst; dit is gemist en belangrijk voor kerktv-luisteraars. Volgend jaar zullen we alert zijn dat alle namen expliciet genoemd en bedankt worden.

6. Beroepingswerk

Tot op heden zijn er nog geen reacties binnengekomen op de vacature. Inmiddels is een lijst met potentiële kandidaten ontvangen van de PKN. De beroepingscommissie zal daarnaast zelf proactief kandidaten benaderen en houdt hierbij een overzicht bij van alle benaderde voorgangers. Er wordt aan iedereen verzocht de vacature breed te verspreiden binnen het eigen netwerk, bijvoorbeeld via LinkedIn.

7. Gebouwen PG Marken

Grote Kerk:

- Er zijn twee voorstellen om de kerk zo aan te passen dat de kist bij uitvaartdiensten gemakkelijker naar binnen en buiten kan, aangezien de huidige doorgang beperkt is. De architect van gemeente Waterland werkt mee; het volgende is nu om de aanvraag met beide opties voor te bereiden.
- De luidklok is inmiddels gerepareerd. Voor de klepel wordt een renovatieplan opgesteld.
- De SIM-subsidieaanvraag voor 2027–2031 is tijdig ingediend; de hoogte hangt af van de herbouwwaarde per gebouw.
- Het rapport van bureau 'De Groene Grachten' is ontvangen; daarin staan adviezen over verduurzaming,

verwarming en isolatie. Voor de vloer is verder onderzoek nodig omdat men niet onder de vloer kan komen.

Patmoskerk en grondverkoop • Taxatie (concept) ontvangen; twee waardes zijn bepaald; 1 voor verkoop met behoud van het pand, 1 voor de grond. De bestemming van de grond is nu sociaal- maatschappelijk. Er zal voor herbebouwing een bestemmingswijziging moeten worden aangevraagd. In dat geval kan er een nabetalingsclausule ivm waardestijging van de grond worden opgenomen bij de verkoop. • De gemeente Waterland zal ook een eigen taxatie uitvoeren. De onderhandelingen met de gemeente zullen dan volgen op basis van de gemiddelde waarden; Het KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen) ondersteunt dit proces. • Er is een samenwerking met de Eilandraad over de ontwikkeling van het gebied. Over de invulling van de grond na de verkoop heeft de kerk geen inbreng. Deze opdracht ligt meer bij Eilandraad om aan te geven waar de behoeftes liggen. Wel wordt steeds benadrukt dat de kerk hoopt dat er oog is voor de zorg en maatschappelijke functie die zou passen in dit gebied. Zoals betaalbaarheid en zorggeschikte woningen, een plek voor een thuiszorgpunt en de huisartsen. Er is door de Eilandraad een bewonersavond georganiseerd om de input van de bewoners van Marken op te halen. Hierin werd ook een schets gedeeld waarop te zien was wat er mogelijk zou kunnen zijn (ca. 60 kleine wooneenheden).

8. Kerkrentmeesters

Verhuur landerijen; De huurprijzen worden verhoogd en verschillen op basis van kwaliteit van elk perceel; sommige stukken grond zijn agrarisch gezien erg zwak.

9. Jeugdwerk

Veertigdagentijd-materiaal is uitgedeeld en uitgelegd aan de kinderen van de basisschool. • De aankomende jeugddienst is op 12 april, met medewerking van het leerlingenorkest. Zij geven onder meer een mooie uitvoering van de Ark van Noach • Er wordt een tiener Paasactiviteit georganiseerd. • Het clubseizoen wordt 24 of 25 maart afgesloten met een leuke activiteit.

10. Midden-generatie

De Kerkcafé 's worden als positief ervaren. Er wordt mogelijk een extra editie georganiseerd en het afsluitende Kerkdiner is in voorbereiding.

11. Pastoraat

De wijkavonden/middag zijn van start gegaan en inmiddels afgerond.

• De herverdeling van de wijktaken is gecommuniceerd via het kerkblad. M. Appel stopt als wijkouderling maar blijft betrokken (LRP-toegang, beroepingscommissie).

• J. Visser-de Groot is het aanspreekpunt voor crisispastoraat. Vervanging tijdens haar afwezigheid zal via het kerkblad worden gecommuniceerd.

12. Diaconie

De Paasgroetenactie voor vervolgde christenen start op 22 maart. • De geraniumactie wordt weer georganiseerd. • De diaconie stopt met de bijdragen aan de SWOM voor de maaltijden. Er is maatwerksteun bij financiële nood mogelijk. • Vanuit de vespercommissie wordt de wens geuit voor een nieuwe Paaskaars in de Grote Kerk. De diaconie heeft besloten volgend jaar twee nieuwe kaarsen aan te schaffen, voor beide kerkgebouwen één. De vespercommissie biedt aan om een nieuwe Paaskaars te doneren. Mede vanwege de afwezigheid van de voorzitter blijft de diaconie bij het besluit om volgend jaar nieuwe Paaskaarsen aan te schaffen.

12. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk zingen van lied 1010.

Herinnering aan

Jongajaap Zondervan

Jaap

overleden op 6 maart 2026 in de leeftijd van 82 jaar

Herinneringen aan Jaap Zondervan zijn er te veel om in dit stukje te noemen. Tijdens de afscheidsdienst in de Patmoskerk zijn herinneringen aan Jaap in grote aantallen voorbijgekomen.

Wat in al die herinneringen aan de orde kwam was dat Jaap graag de regie over zijn leven in eigen handen had. En wat dat bijzonder maakte is dat mensen om hem heen dat ook van hem accepteerde. Jaap was in staat mensen te motiveren en te enthousiasmeren om doelen te bereiken en er samen voor te gaan. Dit deed hij met humor en oog voor wat haalbaar was.

Jaap was doelgericht en besepte dat hij daarbij de plicht had om zelf het voortouw te nemen om die doelen te bereiken.

Dit maakte Jaap tot de man en vader die er was voor zijn vrouw en kinderen. Dat hij hierbij niet zonder de hulp van zijn vrouw Lijsje kon wist hij ook. Lijsje bestuurde het gezin en gaf Jaap de ruimte om te doen wat hij wilde doen. Tegelijk was Jaap er voor haar als het nodig was.

Het maakte Jaap ook tot de brandweercommandant die hij bij leven is geweest. Met respect en waardering werd Jaap herinnerd tijdens de afscheidsdienst. Zijn tomeloze inzet voor het korps Waterland zal tot ver in de toekomst worden herinnerd en geëerd. De erehaag op weg naar de begraafplaats staat daar symbool voor en is door de familie hoog gewaardeerd.

Bij dit alles was Jaap ook een man van het gewone leven. Samen het leven delen en het goed hebben met elkaar, was een doel waarvoor hij zich met hart en ziel inzette. Je plek innemen in de samenleving was voor Jaap iets dat hij met liefde en volle inzet op zich nam. Dat hij nu nog op plaats 22 van de kieslijst voor het CDA in Waterland staat, is daar een sprekend voorbeeld van.

De regie in eigen hand houden betekende voor Jaap dat hij zijn eigen afscheidsdienst tot op de punt en komma zou voorbereiden. Uit de liederen en Bijbelwoorden kwam naar voren dat Jaap wist dat er een moment zou komen dat hij de regie uit handen moest geven. Dat begon toen Jaap ziek werd en hij gaandeweg ging beseffen dat hij zijn leven in de handen van God moest geven. Jaap geloofde en vertrouwde erop dat God, die bij leven zijn Hulp was geweest het ook zou zijn bij zijn sterven. Dat was zichtbaar in de liturgie die hij had opgesteld.

In geloof en vertrouwen op Gods genade en barmhartigheid voor Jaap, is zijn lichaam gelegd in zijn graf op de begraafplaats hier op Marken.

De familie van Jaap bidden wij toe, dat diezelfde God hen zal troosten en bemoedigen.

Kees Kersbergen

Kees

1937 | 2026



Sterk zijn betekent soms
dat je op moet geven
Het betekent soms een traan
Sterk zijn betekent soms
dat je niet naar meer moet streven
Het betekent soms
dat je het moet laten gaan

*Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.*

Psalm 42 vers 7

Na een afnemende gezondheid is kalm en rustig ingeslapen,
mijn lieve zorgzame Ta, schoonvader, trotse bap en ouwe bap

Cornelis Schipper

Kees

Weduwnaar van Maretje de Jong

* 23 oktober 1937

† 13 maart 2026

Loppie en Klaas

Remco

Jessica en Jeroen
Tess, Saar, ♡

Kerkbuurt 200
1156 BT Marken

Het afscheid heeft op woensdag 18 maart plaatsgevonden

Sterven doe je niet ineens,
 maar af en toe een beetje.
 En alle beetjejes die je stierf,
 't is vreemd, maar die vergeet je.
 Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
 je zegt ik ben wat moe,
 maar op een keer ben je
 aan je laatste beetje toe.

Na enkele maanden waarin zijn gezondheid langzaam achteruit ging,
 is rustig overleden mijn broer en onze oom

Kees Schipper

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Piet Schipper
 Marie Bootsman †

Elly en Jan
 Astrid en Jacob

Sterker dan het verlies is de herinnering die blijft

Kees Schipper

Na het overlijden van jullie, vader, schoonvader, bap en ouwe bap
 zijn onze gedachten bij jullie.

Aaltje

Lobbrig

Neven en nichten

Nooit meer het geluid van jouw klompen
door onze steeg
Jouw stoel bij het raam blijft
voor altijd leeg.

Rust zacht Buurman Kees
Wij zullen je missen.

Wij wensen Loppie, Klaas, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

De burens van Grotewerf.

Op 13 maart 2026 is op
88 jarige leeftijd overleden
ons oudste lid

KEES SCHIPPER

Wij wensen zijn familie en vrienden
veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden
P.V. Door Vriendschap Sterk
te Marken



KIENEN in de Patmoskerk

Zaterdagmiddag 21 maart

Het kienen start om 14.30 uur, vanaf 14.00 uur staat de koffie met cake klaar en bent u van harte welkom.

BINGO

